

ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΣΚΙΕΣ

(Ἐκλογὴ)

ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΚΚΗ

•

1

Ἄπο τὰ ὑψη τῆς φαντασίας μου, κυττάζω μὲ σεβασμὸ καὶ δέος τὸν ὄφαλὸ τῆς γῆς.

Ω, ἀπὸ κεῖ πᾶς, σὰν ἀπὸ κρατῆρα, ἔπειδησε ἡ ἀνθρωποπλημύρα!

Καὶ πῶς, σὰν ἀπὸ πίδακα, ἀνάβλυσε τὸ αἷμα καὶ τὸ πνεῦμα τόσων γενεῶν!

Τί πολιτισμοί, τί ἱστορία, τί θρῦλοι, τί μνημεῖα!

Καὶ πόσα ἐρείπια!

Θαμμένα μέσα στὴ στάχτη τῶν αἰώνων.

2

Οταν ἐρευνῶ, ἔρχεται στιγμή, ποὺ δὲν πιστεύω τίποτα.

Ολα ζοῦν καὶ ὑστερα φεύγουν.

Γίνονται ἀπατηλές μορφές, ποὺ χάνονται στὰ βάθη τῶν αἰώνων.

Καὶ μένουν τὸν ἄστατα σύμβολα.

Στὶς θύελλες τῶν χρόνων πέφτουν κι' αὐτά, ἀδύναμα νὰ νὰ σταθοῦν πάνω σὲ ψεύτικα βάθρα.

3

Ζητῶ νὰ θέσω τὴ ζωή μου σὲ τόπο καὶ σὲ χρόνο.

Μὰ δποιον χῶρο κι' ἄν ζητήσω, εἶναι ἄστατο σημεῖο.

Μπρὸς στὰ μάτια μου ὅλα περνοῦν καὶ φεύγουν.

Τά σύννεφα τρέχουν δπως καὶ ὁ ἥλιος.

Κι ἐγὼ στὴ γῆ περπατῶ καὶ γυρίζω κύκλους,
δπως ὁ δείκτης τῆς ὥρας.

Φεύγει καὶ ὁ καπνὸς τῆς φωτιᾶς.

Φεύγουν οἱ ἀγάπες καὶ τά δνειρα.

4

Ματαιοπονῶ ποὺ ἐρευνῶ νὰ βρῶ τὸ πνεῦμα μέσα στὴν ὕλη.

Καὶ θωρᾶς τὸ σῶμα, ποῦναι πλάσμα ζωῆς, νά ἴδω πῶς φωτίζει ἐντὸς τὸ φῶς τῆς ψυχῆς.

Καὶ πιστεύω πῶς βλέπω μιὰ λάμψη, λευκὴ στὰ ὀστᾶ,
πορφυρὴ μέσ' στὸ αἷμα καὶ ωχρή, σὰν τέφρα φαιά,
στὴν οὔσια τοῦ νοῦ.

Θωρᾶς καὶ τὸ πτῶμα, ποῦναι φάσμα θανάτου.

Καὶ ξεσχίζω τὶς σάρκες μ' αἰχμὴ μαχαιριοῦ, θρυμματίζω σκελετὸ καὶ κρανίο μὲ σφυρὶ ἀτσαλιοῦ.

Ἀναζητῶ, μὰ δὲν βρίσκω ἐντὸς μήτε χλωμάδα
φωτὸς στὸ τόσο σκοτάδι τοῦ Ἀδη.



τοὺς μὲν Ρωμαίους ἐκ τῆς στρατιᾶς τοῦ Πομπηίου ὅσοι ἦθελησαν νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὰς ἐστίας των, ἐπιμελεῖσαν ἐπέτρεψε τὴν ἐπιστροφήν, ὅσους δὲ ἐδήλωσαν προσχώρησιν εἰς αὐτόν, τοὺς ἐδέχθη. Ἐπειδὴ δὲ ἐν τῇ στρατιᾷ τοῦ Πομπηίου ὑπῆρχον καὶ Ἐλληνες, μεθ' ὧν Θεσσαλοὶ καὶ Ἀθηναῖοι, τοὺς μὲν Θεσσαλοὺς ἐλευθέρους ἀφῆσεν, ἐκδηλῶν τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς τὸ Θεσσαλικόν Ἐθνος εἰς τὴν χώραν, τοῦ ὄποιον κατήγαγε τόσον περιφανῆ νίκην, τοὺς δὲ Ἀθηναίους ἐκλιπαροῦντας (κατὰ Ἀππιανὸν) συγγνώμην, ἐπικαλούμενους τὸ κλέος καὶ τὴν δόξαν τῶν προγόνων των, ἀφῆσεν ἐλευθέρους εἰπών: «Ποσάκις ὑμᾶς ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀπολλυμένους, ἡ δόξα τῶν προγόνων περισσώσει;» Ἀφ' οὐ δὲ οὕτω τὰ πάντα ἐτακτοποίησεν, αὐθημερὸν εἰς Λάρισαν ἀφίκετο. «Hac adhibita diligentia ex castris sibi legionis..., eodemquo die Larisam pervenit» (LXXXVIII 83 τελευταῖον ἐδάφιον), ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν Ἀππιανόν, ὅστις ἀντιθέτως πρός τὸν Καίσαρα γράφει: «...Ο Καίσαρ μετὰ τὴν νίκην, ἀφ' οὗ διέτριψε δύο ἡμέρας εἰς Φάρσαλα, ἀναλαβών τὸν στρατὸν του ἐκ τῆς μάχης, τὴν τρίτην ἡμέραν ἐξήλαυνεν εἰς Λάρισαν.»

Πάντων τῶν ἀνωτέρω δοθέντων «Ἡ μάχη τῆς Θεσσαλίας», ὡς τὴν ὀνομάζει ὁ Ἰδιος ὁ Καίσαρ, δὲν ἔλλαβε χώραν παρὰ τὰ Φάρσαλα ὅπου τὴν τοποθετεῖ ὁ Ἀππιανός, ἀλλὰ παρὰ τὴν Μητρόπολιν Καρδίτσης ὅπου τὴν τοποθετεῖ ὁ ἐργάτης καὶ θριαμβευτὴς αὐτῆς Ἰούλιος Καίσαρ διὰ τῶν περιφήμων Ἀπομνημονευμάτων του «Commentarii de bello civili».



ΚΙΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΓΑΠΗ

ΦΑΝΗ ΜΙΡΑΝΑ

Ἄνταμα μὲ τὴν ἄνοιξη τῆς φύσης ἄνοιξη ἄλλη βαθύτατά μου ἀνθοβολεῖ περίλαμπρη, γερή.
Ἔκστατικὸς στὴ μυστικὴ στιγμὴ τὴν Ἱερή μαζεύω τὰ λουλούδια της στῆς νιότης τὸ ἀνθογυάλι.

Μὲς στὴν καρδιά μου ἐφώλιασε καινούργια ἀγάπη πάλι καὶ ἡ ψυχὴ γονατισμένη ἀνιστορεῖ τὰ δσα τῆς ἀφήσανε καὶ χρόνια καὶ καιροὶ ἀπ' τὶς ἀγάπες στῆς ζωῆς στὸ μαῦρο περιγιάλι.

Ριζοβολεῖ στὰ στήθη μου καὶ περισσὸν ἀναπάλλει νέος ἔρωτας ποὺ ἐφύτεψε κάποια στιγμὴ ἵσκιερη.
Μά,—ἀλλοίμονο μου,—, ἀν κατιτίς τὸ ἐμβατήριο ψάλλει,

τὸ ἔρωτικό μου, ἡ πονετή ψυχή μου πιὰ ψυχρὴ μοῦ λέγει κρυφά, πῶς μοναχὴ μου ἀγάπη, μόνον δπάλι θάναι πάντα στὴ ζήση μου ἡ θλίψη μου ἡ ἀδρή.